



# POP



Nr. 1 2 jan. 1965

35 ct. p.w. losse nrs.  
45 ct. België 7 fr.

**WERELDKAMPIOEN  
1965...  
DE HONDA?**



JAN WESSELING



# HALLO, beste vrienden

**A**AN de vooravond van de Grote Prijs op de Nürburgring arriveerde in alle stilte een kleine brede racewagen op het circuit van Zandvoort. Het was de nieuwe Grand-Prixwagen van de Hondafabriek; zijn bestuurder, de Amerikaan Ron Bucknum, kwam hem hier in Nederland testen. Bucknum had pas 12 rondjes met de Honda gedraaid op de Suzuka-baan in Japan en dat was echt niet genoeg om de vuurdoop in Duitsland met goed gevolg te doorstaan... Op de Nürburgring zou de Honda voor het eerst zijn krachten meten met de „oudere broers”, zoals Ferrari, Lotus en B.R.M. en nieuwsgierig zag de sportwereld uit naar het eerste officiële optreden van deze veelbesproken nieuwe wagen. Slechts weinig sportjournalisten



waren op de baan toen Bucknum in de stromende regen de eerste ronden aflegde. Hij brak geen baanrecord, maar

toen het wegdek langzaam maar zeker opdroogde, wist hij zijn baan-gemiddelde op te voeren tot 159,9 km/u. Dat betekende een snelheid die maar even lager lag dan de beste trainingsronde tijdens de laatste Nederlandse Grand Prix. En wanneer je bedenkt dat zowel de wagen als het circuit nieuw voor hem was, mocht deze prestatie toch wel veelbelovend genoemd worden. Hoewel er nog verschillende technische mankementjes te bespeuren vielen, waren de verwachtingen hoog gespannen, maar... de nieuwe Honda haalde in Duitsland niet eens de finish! Twee ronden vóór het einde raakte Bucknum van de weg en zijn kansen waren verkeken! Niet ontmoedigd door deze pech, verzekerde Soichiro Honda echter dat het jaar daarop drie van zijn wagens aan de start zullen komen bij alle Formule-1 races. En dat belooft iets voor het nieuwe seizoen!

**Oplossing prijsvraag nr. 51: 1. post, 2. olie, 3. SIRE, 4. teen.**

## VOOR PIENTERE

**PEP**

## PUZZELAARS

### DE MAGISCHE DIAMANT

Het figuurtje dat je hier ziet, is een magische diamant, ook wel toverdiamant genoemd. Het is namelijk zo, dat je in dit puzzeldiamantje dezelfde woorden twee keer kunt invullen: een keer van boven naar beneden en een keer van links naar rechts. Hieronder vind je enkele zinnestjes die niet helemaal af zijn. In iedere zin is één woord wegge laten. Nu moet jij proberen die woorden te vinden, en ze in onze magische diamant zetten.

Schrijf de oplossing van de puzzel op een briefkaart en stuur deze vóór 7 januari naar Redactie PEP, postbus 1444, Amsterdam. Zet in de linkerbovenhoek van de briefkaart aan de adreszijde: PEP-prijsvraag nr. 1.



Nummer 1 horizontaal en 6 verticaal: Een inwoner van een middeleeuwse stad wordt ook wel ..... genoemd. Nummer 2 horizontaal en 8 verticaal: Wanneer je iets koopt, moet je het natuurlijk ook ..... Nummer 3 horizontaal en 3 verticaal: „Je moet de .... niet zo dik op je brood smeren,” zei vader tegen Han. Nummer 4 horizontaal en 7 verticaal: „Wat is die jongen .....; loopt hij altijd zo langzaam?” Nummer 5 horizontaal en 9 verticaal: „Als je nu nog één ..... schrijft, is het schrift vol,” zei de meester tegen Piet.

**HOOFDPRIJS: EEN PLATENSPELER;** verder 10 badmintonspellen en 20 ballen.

### DE WINNAARS VAN PRIJSVRAAG Nr. 46 ZIJN:

1e prijs: Ronnie Kaars, Hendrikstr. 19, Monnickendam; 2e prijs: Ria v. Hattem, Trelvestr. 28, Maurik, Gld; 3e prijs: Kittie en Jessie Klaassen, Senecastr. 31, Amsterdam; 4e prijs: Geerd de Boer, Boelenslaan 12, Frije-roeden, Fr.

De winnaars van een troostprijs krijgen deze, zonder dat hun naam in Pep komt te staan, thuisgestuurd.

## FLIPPIE FLINK







# DE 13 IS AAN START

Steve Warson zit achter het stuur van de Vaillante en probeert zijn tegenstander, Bob Cramer, in te halen. Nog maar enkele meters scheiden hem van de 13...





Het grote moment is aangebroken. Steve Watson wil de Bocar passeren... maar de 13 geeft zich niet zo gauw gewonnen...

Verdraaid! Hij zigzagt over de baan! Maar dat kunstje ken ik, kerel. Wacht maar, ik krijg je wel!



In de haar-speldbocht...



Hé! Wat giert die wagen. Het is net of hij hem niet meer onder controle heeft. Cramer is natuurlijk doodmoe, maar wil het niet opgeven.

De Amerikaan houdt zijn stuur krampachtig vast. Maar hoewel Cramer onbeheerst en nukkerig rijdt, slaagt Steve er toch niet in voorbij de 13 te komen....



In de hitte van de strijd vergeet hij de aanwijzingen uit de pits op te volgen. Hij moet stoppen; hij heeft het toegestane aantal ronden er bijna opzitten. Zijn teamgenoot moet zijn plaats innemen.



Wanneer hij even later het bevel krijgt onmiddellijk te stoppen, is het al te laat....



Hij vergeet naar de verplichte zijbaan te rijden, waar hij pas mag remmen. Met een scherpe bocht giert de wagen van het circuit af en stopt voor de pits....



De coureur springt uit zijn wagen. Hij is woedend. Hij rukt zijn helm af en schreeuwt tegen de officials....



NOU, WAT MOETEN JULLIE VAN ME?

U hebt twee ronden te veel gereden, meneer...

En u hebt verzuimd om de zijbaan te nemen om te remmen! U WORDT VAN DE RACE UITGESLOTEN!

WAT, UITGESLOTEN? IK?

Inderdaad. Wilt u maar naar de pits gaan?



HET KAN ME NIETS SCHELEN! IK MOET WARSON HEBBEN, EN IK ZAL 'M KRIJGEN!



HOU 'M TEGEN!



NEEN, KIJK UIT!



Zal de droom van mevrouw Vaillant nu dan toch uitkomen...



Zonder zich ook maar één ogenblik te bedenken springt de Amerikaan weer in zijn wagen en jaagt 't circuit op, rakelings langs een fotograaf...



Wat is dat?

Vooraf voor Steve, vader. Hij rijdt al een hele tijd en zal wel moe zijn. Hij zal de aanvallen van Cramer niet kunnen afslaan. IK MOET HEM AFLOSSEN!

Dat is de enige oplossing...



**LAAT STEVE STOPPEN!**



Maar de gevaarlijke coureur wil de bevelen van de officials niet zien. Krampachtig zit hij achter zijn stuur....



Hij rijdt niet zo hard meer. Ik denk dat hij op Steve wacht om hem dan....

**DAAR IS STEVE!**



Een andere fotograaf komt naar de pits van de Vaillants...

Tyler Joe heeft gezworen zich op Steve Warson te wreken. Hij is als een dolleman het circuit weer opgereden en heeft daarbij dit buisje verloren.

Verdraaid! Die kerel gebruikt opwekkende middelen. Als hij al die pillen heeft geslikt is hij gevaarlijk!



Warson krijgt het teken om de volgende ronde te stoppen. Terwijl Michel zich klaar maakt, raast de 13 voorbij....

**WE MOETEN HEM LATEN STOPPEN!**



WAT IS ER? Waarom moet...?

Ik neem het stuur over, Steve.



Hallo! hallo! We horen daarnet dat de coureur van de 3 zojuist is afgelost. Waarschijnlijk bestaat er verband tussen het onverantwoordelijk gedrag van de coureur van de 13, die niet wil opgeven, en het feit dat...



...MICHEL VAILLANT NU STEVE WARSON VERVANGT!

**MICHEL! NEE!!**

**!?**



**Wordt Michel de dupe van deze onverantwoordelijke coureur?**



# Ivanhoe

BALDWIN HEEFT BIJ PRINS JAN EN DE BRACY GEPROTESTEERD TEGEN DE GEVANGENNING VAN ZIJN HORIGE SCEAF, DIE VALSELIJK BESCHULDIGD IS VAN STROPERIJ OP HET GRONDGEBIED VAN DE BRACY. BALDWIN IS OOK GEKERKED EN IVANHOE EN GURTH ZIJN NU IN HET SLOT VAN DE BRACY.

JE BEGRIJPT ZEKER WEL, IVANHOE, DAT DE HOUDING VAN BALDWIN NIET ONGESTRAFT KAN BLIJVEN, HÉ?

HIJ LAAT EEN HORIGE OP MIJN TERREIN JAGEN EN KOMT PRINS JAN EN MIJ NOG BELEDIGEN OOK!

GURTH TRACHT DE AANDACHT VAN ZIJN MEESTER TE TREKKEN...

JULIE SAKSER'S VRAGEN OM MOEILIKHEDEN, IVANHOE!

HET ZIJN HEET-HOOFDEN, PRINS JAN!



IK KWAM OM MET U TE PRATEN, HEREN, NIET OM ME DE LES TE LATEN LEZEN. IK GA MAAR WEER, HET IS AL LAAT.



IVANHOE GAAT WEG OP EEN TEKEN VAN ZIJN SCHILDKNAAP. IK VOLG HEM!



HET WAS EEN LIST, HEER! TWEE JAGERS HEBBEN HET HERT OPZETLIJK VLAK BIJ HET GEBIED VAN JONKER BALDWIN GELEGD!

IK VERMOEDDE AL ZOETS. WE MOETEN EEN VAN DIE JAGERS TEGEN DE BRACY LATEN GETUIGEN. KOM MEE...



DAT MAG IN GEEN GEVAL GEBEUREN! IK MOET IVANHOE HIER HOUDEN EN 'M STRENG LATEN BEWAKEN.



NIET ZO HAASTIG, IVANHOE! JE KUNT HIER OVERNACHTEN EN JE KNECHT OOK. PRINS JAN WIL GRAAG EEN PARTIJ SCHAAK MET JE SPELEN!

O JA? NOU, DAT MAG IK NIET WEIGEREN. IK KOM, DE BRACY!



EEN ONVERWACHT GENOEGEN MET U TE MOGEN SCHAKEN, PRINS JAN. IK BEN ZEER VEREERD...



GA NAAR DE BEDIENDENVERTREKKEN EN LET GOED OP DE TWEE JAGERS!

DE BRACY HEEFT HIER KENNELIJK IETS MEE VOOR...





DIE TWEE JAGERS DIE VANOCHTEND VOOR MIJ OP STAP GEWEEST ZIJN, GOOI ZE IN DE KERKER. ONMIDDELLIJK!

ZEKER, HEER. IK ZAL ER VOOR ZORGEN!



SCHAAKMAT, PRINS JAN!

PUUR GELUK, IVANHOE! JE SCHAAKT AL EVEN ONBEZONNEN ALS JE VECHT!

HET IS TIJD OM TE GAAN SLAPEN, HEREN.



ALS JE BLIEFT! EEN ZACHT BED EN MORGEN-OCHTEND EEN STEVIG ONTBIJT! OVER MIJN GAST-VRIJHEID ZUL JE GEEN KLAGEN HEBBEN!

INTEGENDEEL, DE BRACY-INGEN-DEEL!



DENK ER OM... HIJ MAG ZIJN KAMER NIET UIT BEGREPEN?

ZEKER, HEER. IK ZAL ER OP LETTEN...



BESTE MAN, IK HEB HE-LEMAAL NOG GEEN SLAAP. IK HEB ZIN OM...

'T SPIJT ME, HEER. U MAG UW KAMER NIET VERLATEN. IK MOET OVER UW VEILIGHEID WAKEN!



KOM BINNEN, GURTH!

OVER BEZOEK IN ZIJN KAMER IS ME NIETS GEZEGD, DUS...



DE JAGERS ZIJN GEVANGEN GEZET, HEER. EEN LELUKE TEGEN-VALLER!

TOCH MOET IK EEN VAN DIE KERELS TE SPREKEN KRIJGEN, MAAR HOE?



LATEN WE VAN KLEDING VERWISSELEN, HEER. DAN BLIJF IK HIER... ALS IVANHOE!

GOED IDEE, GURTH! DAT DOEN WE!



EVEN LATER...

HEEFT U MIJ NOG NODIG, HEER? IK ZOU GRAAG EENS KENNIS MAKEN MET DE KEUKEN-MEID.



ZO... DIE KNECHT IS WEG EN NU MAAR ZORGEN DAT IVANHOE BINNEN BLIJFT!



# wie puzzelt er mee?

IETS OP DEZE TEKENING DOET EEN TIKKELTJE VREEMD AAN... WAT IS DAT?



HIER STAAN DE NAMEN VAN: EEN VOETBALLER, EEN KUNSTSCHILDER, EEN STAD IN AMERIKA EN EEN ENGELS SCHRIJVER. WIE ZIJN HET?



3

IF E  
REMPRANI-  
POTHA-C  
DISKENS

© 1965 Editions Lombard

STOP! BRUG  
ONDERMIJND

HOE KOMT POES AAN DE OVERKANT? DE SLOOT IS 3 METER BREED EN VOL ROOFVISSEN, DE BRUG IS ONDERMIJND!



4



2



OPGELET!

OP DEZE TEKENING ZIE JE REIZIGERS, DIE MET VAKANTIE GAAN, IN DE BUS STAPPEN...



EN OP DEZE TEKENING ZIE JE DE EETZAAL VAN EEN HOTEL. WIE VAN DE PASSAGIERS LOGEREN IN DIT HOTEL?

6





Hier is onze derde les in de gebarentaal van de prairie-Indiaan! Je zult wel gemerkt hebben dat je zo langzamerhand al aardig wat in deze taal kunt „zeggen”. Heb je de vorige lessen trouw be-  
waard? Anders sta je straks nog met de mond vol tanden, ofte wel met je hand vol vingers zonder dat je er veel mee kunt uitdrukken...



Houd je linkerhand ongeveer 25 cm vóór je schouder, duim en vingers gespreid, rug van de hand naar voren. Beweeg de hand iets naar boven, waarmee je het groeien van een boom aangeeft.



Breng handen ongeveer 25 cm voor de schouders, spreid duim en vingers. Beweeg de handen iets omhoog en laat de rechterhand schuin naar rechts naar voren komen, van de schouder af, dit betekent dat de bomen veel grond beslaan.



Houd de gebalde rechterhand, wijsvinger gestrekt, vlak naast de schouder. Beweeg hem in een grote boog omhoog van je af en dan weer naar beneden, waarmee je aangeeft dat het opperhoofd boven de anderen verheven is en op hen neerkijkt.



De platte handen, rug omhoog, voor het gezicht, ongeveer 10 cm van elkaar. Breng de handen nu in een boog omhoog en naar buiten tot voor de schouders, waar de beweging eindigt met de palmen omhoog! Voor VANDAAG eerst DAG, dan NU.



Houd de vlakke handen voor het lichaam, 25 cm van elkaar, ruggen omhoog, de rechter iets hoger dan de linker. Beweeg nu de rechterhand naar links en de linker naar rechts. De linker stelt de aarde voor, de rechter de nacht, die de aarde bedekt.



Houd de vlakke rechterhand, palm omhoog, tegen de buik. Beweeg de hand van links naar rechts.



Breng de rechterhand met gespreide wijs- en middelvinger naar het rechteroog en laat ze daar langzaam van links naar rechts bewegen, alsof de toppen van de twee vingers ogen zijn, die zoeken.



Gebalde rechterhand, rug omlaag, wijsvinger gestrekt naar voren wijzend. Beweeg de hand in de pols tot de wijsvinger omhoog wijst.



Maak met de rechterhand, vingers en duim bij elkaar, een cirkelvormige beweging omlaag, vóór de mond langs. Herhaal dit een paar keer.



Breng de rechterhand met de vingers dicht aaneengesloten bij de mond alsof je er een kom of beker van maakt waaruit je drinkt.



Maak eerst het teken voor WATER (=DRINKEN) en sla dan de armen uit alsof je aan 't zwemmen bent (schoolslag!)



Houd de rechterhand met de naar links wijzende gestrekte wijsvinger boven het linkeroog. Laat de hand nu naar rechts komen, waarmee je de rand aangeeft van een hoed. De blanken droegen hoeden!

### ENKELE ZINNETJES

Ik ga naar het bos met opperhoofd  
Grote Bizon om te jagen.  
Ik heb honger. Zet jij de tent op, dan  
maak ik het eten klaar.  
's Nachts lopen de wolven door het  
bos; zij vechten.

IK GA BOS OPPERHOOFD GROOT  
BIZON JAGEN.  
IK HONGER. JIJ OPZETTEN TIPI.  
IK MAAK (=WERK) ETEN.  
NACHT WOLF LOPEN BOS. ZIJ  
(=HIJ ALLEMAAL) VECHTEN.

En zo kun je er zelf natuurlijk véél meer maken. Tot de volgende week!



# ZORRO

1000 PESOS BELONING VOOR DE AANHOUDING EN VOORGELEIDING VAN DE BANDIET, ZICH NOEMENDE ZORRO. DE COMMANDANT.

JA, IK ZIE HET, BERNARDO ... DUIZEND PESOS, HET IS NIET MIS! MAAR KOM, WIJ HEBBEN WEL BELANGRIJKER ZAKEN AAN ONS HOOFD.

AH, DAAR HEBBEN WE DE "HELD" VAN DE PUEBLO... DON DIEGO DE LA VEGA!

TOCH VERTROUW IK HEM NIET. MISSCHIEN IS DIT EEN GELEGENHEID OM...

DON DIEGO, GOEDE MORGEN! IK HEB PAS EEN GEDICHTENBUNDEL GEKREGEN, MAAR DAT IS NIETS VOOR MIJ! ALS U LANGS KOMT, KUNT U HEM KRUGEN.

DAT IS AARDIG VAN U. IK KOM STRAKS EVEN BIJ U AAN.

HIER MOET IETS ACHTER ZIT-TEN!

LAATER, IN DE CUARTEL ...

DAT DIEFJE, JUAN ORNEZ, ZIT NOG STEEDS IN DE CEL, HÉ? GA HEM HALEN EN BRENG HEM HIER.

NOU, HIER IS -IE.

GOED, LAAT HEM MAAR LOS.

LUISTER, JUAN. ALS JE DOET WAT IK JE ZEG, ZAL IK JOU JE STRAF KWUT-SCHULDEN...

M-MAAR... SI! SI!

EEN EVEN LAATER ...

WACHT OP DE BINNENPLAATS EN KIJK GOED UIT JE OGEN. LOPEZ IS TOT ALLES IN STAAT!





DON DIEGO!  
GOED DAT U GE-  
KOMEN BENT.  
IK WAS AL  
VOOR U AAN 'T  
ZOEKEN.



WAAR KAN IK HET  
TOCH NEERGE-  
LEGD HEBBEN?  
HIER OP DE VEN-  
STERBANK?  
NEE ...



OP DAT MOMENT WORDT DE DEUR  
OPENEGEGOOD ...

WAT MOET DAT?  
WAT HEEFT DIT TE  
BETEKENEN?

IK KOM  
DE BE-  
LONING  
HALEN!



IK WEET WAAR ZORRO IS!

ACH, WILT U ZO VRIEN-  
DELIJK ZIJN EVEN  
BUITEN TE WACH-  
TEN, DON  
DIEGO?

SI!  
SI!



TOT ZOVER HEB JE ALLES GOED  
GEDAAN. NEEM NU DEZE TAS  
MET GELD, GA ER MEE NAAR  
HUIS EN WACHT DAAR MIJN VER-  
DERE BEVELEN AF. ALS IK DE  
TAS KOM TERUGHALEN, MAG  
ER GEEN PESO ONTBREKEN...  
BEGREPEN? VERDWIJN NU.



HET SPIJT ME, DON DIEGO,  
MAAR IK HEB NU GEEN TIJD  
VOOR U. MOCHT IK HET BOEKJE  
NOG VINDEN, DAN LAAT IK HET  
BEZOR-  
GEN.

O JA,  
GRAAG.  
DANK U!



GA ZE ACHTERNA, GARCIA. DIEGO  
ZAL NU ZEKER ZIJN VRIENDEN  
WAARSCHUWEN DAT WIJ ZORRO OP  
HET SPOOR ZIJN. SCHRIJF DE NA-  
MEN OP VAN DE MENSEN WAAR  
HIJ NAAR TOE GAAT.



ZORG ER VOOR DAT  
ZE JE NIET IN DE  
GATEN KRIJGEN!

SI!



BAH! HIJ DENKT ZEKER DAT  
IK STOM BEN! MAAR EEN  
GOED PLAN IS HET... ALLEEN,  
WAAROM MOET IK NU WEER  
HET ZWARE WERK OPKNAP-  
PEN?



DAAR BEGRIJP IK NIETS VAN,  
ZE ZIJN NERGENS GEWEEST...  
REGELRECHT TERUG NAAR DE HA-  
CIENDA! MISSCHIEN WAS HET  
TOCH NIET ZO 'N GOED IDEE  
VAN DE COMMANDANT?



REGELRECHT NAAR  
DE HACIENDA? VREEMD.  
ZOU HIJ ZELF ZORRO GAAN  
WAARSCHUWEN OF ...  
IS HIJ ZORRO?!







10 DANKZIJ SWALLOW EN ZORRO'S KENNIS VAN BOSPAADJES SLAGT DE GEWASKERDE ER IN DON LOPEZ VOÓR TE KOMEN...









**W**E starten (vol goede moed, zoals dat heet) het jaar 1965. Dat het jullie allemaal voortreffelijk mag gaan! En mij ook een beetje... Wat doen de mensen ook weer rond de jaarwisseling? Dan kijken ze in de toekomst, wat iets anders is dan de toekomst voorspellen. Ik bedoel dus dat er dan vaak gezegd wordt: „Tjongejonge, wat zal dit jaar ons nu weer brengen”, waarbij dan hevig gezocht wordt, alsof zo'n jaar niets anders dan narigheid kan brengen. Nou, zo zijn wij, Peppelingen en Peppelaars, niet. Ik heb zo'n idee dat het allemaal wel goed zit. Ik wilde overigens nog iets verder gaan en samen met jullie eens bekijken wat we in de toekomst van de sport te verwachten hebben. Niet alleen in 1965, maar vooral in de jaren daarna, in de

verre toekomst, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat hebben de mensen zich al vaak afgevraagd, vooral als er weer hele reeksen grote prestaties geleverd waren. Dat gebeurde vorig jaar in de maanden vóór de Olympische Spelen en ook tijdens de spelen in Tokio, toen vooral de Amerikaanse jongens en meisjes van geen ophouden wilden weten. Het ene record na het andere moest eraan geloven. Herinner je je dat Amerikaanse zwemstertje Sharan Stouder, 15 jaar? We dachten allemaal dat onze Ada Kok met haar tijd van 1 min. 5,1 sec. over de 100 m vlinderslag een onovertreffbare prestatie had geleverd, maar in Tokio bleek dat dit een vergissing was. Het meisje Stouder tikte na 1 min. 4,7 sec. aan. Hoewel dat toch wel verschrikkelijk snel moet zijn,



## BOB SPAAK OP ZIJN SPORTPRAATSTOEL

# EEN BLIK IN DE TOEKOMST!



zul je van mij niet horen dat Sharan (die gedurende vier jaar iedere dag uren in het water lag om zo sterk en onverslaanbaar te worden) in die Olympische finale een record vestigde dat wel tien of twintig jaar meekan. Nee, ik kijk wel uit. Iedere keer denk je weer: „Nou, nu is de top toch wel bereikt”, maar dan komt er vlugger dan je verwacht hebt, een nieuwe ster op de proppen, die het net nog even beter en sneller kan. Er waren, in de atletiek bijvoorbeeld, allerlei zg. „droomgrenzen”. Ik noem er een paar, waartegen we een jaar of tien geleden nogal opkeken: de mijl (1609 meter) binnen de vier minuten, 20 meter bij het kogelstoten, 80 meter met de speer, vijf meter polsstokhoogspringen. Al deze droomgrenzen zijn doodgewoon uitgepoetst, foetsie, weg! Dus gaan we weer aan nieuwe droomgrenzen denken, maar zó eenvoudig gaat het toch niet. Want (zeggen de mensen die het kunnen weten) ergens komt een punt waarop zelfs de allerbeste sportman of -vrouw aan het eind van zijn Latijn is. Tja, dat is natuurlijk waar. Neem nu de sprint. Je hebt waarschijnlijk Bob Hayes wel zien draven. Een ongelooflijk sterke vent, die met de 100 meter in 10 sec. geen moeite had. Als deze Bob de atletiek trouw blijft (en geen beroepsvoetballer wordt), zal hij zeker de 100 meter nog eens in 9,9 sec. of zelfs 9,8 sec. lopen en sneller zijn dan ooit iemand vóór hem. Je begrijpt echter zelf wel dat er nooit iemand kan komen die de 100 m bijvoorbeeld in 8 sec. loopt. Die snelheid is voor een mens onbereikbaar. Daarvoor ontbreken ons een paar extra-benen en de spieren van een hazewind of een cheetah. Je weet toch hopelijk wat een cheetah is? Dat is een jachtluipaard, heel slank gebouwd en ongelooflijk snel. Tegen een vaartje van veel meer dan 100 km per uur ziet zo'n dier niet op en dat tempo halen wij, mensen, op z'n best achter het stuur van een niet al te oude auto. Nee, zo verschrikkelijk veel sneller zullen onze hardlopers niet meer worden. 't Zou me verbazen als

het wereldrecord 100 m in het jaar 2000 op 9,5 sec. zou staan. Maar, jongens, wat krijg je ten slotte? Het draait erop uit dat ergens in die verre toekomst een record voor eens en voor altijd een record en blijft, omdat niemand nog kans ziet iets beter, sneller of krachtiger te doen. Dat wordt dan een rare toestand, want hoe zijn wij mensen? Wij willen altijd proberen iets beter te doen dan een ander het al gedaan heeft, we willen altijd iemand verslaan, of dat nu bij sjoelbakken, miezemausen of zwemmen is. We zijn altijd op recordjacht, maar hoe moet dat nou als er niets meer te jagen is? Weten jullie het? Ik heb wel'n's gedacht dat ik het wist. Nietwaar, nu stoot men een kogel van 7½ kilo en Dallas Long, de wereldrecordhouder, gaat met die kogel om alsof het een veertje is. Over 25 jaar zijn er zonder twiifel enkele tientallen kerels die van het gewicht van een 7½-kogel niet onder de indruk komen en nog weer 25 jaar verder staat het record op 28 meter (om maar wat te noemen) en dan ziet niemand meer kans die kogel nog verder te stoten. Nou, wat doen we dan? Dan maken we, zo dacht ik, de kogel gewoon wat zwaarder en dan gaan we lekker een nieuwe lijst records bouwen.

Ach, moet ik zelf zeggen, dat idee is nog niet zo gek, maar hoe moeten we dan met de snelheidsnummers? Je kunt toch geen 100-meterloper een zak stenen op de rug meegeven of een zwemster in plaats van in water in de een of andere stroperige vloeistof laten crawlen? Nee, dat zouden hele vreemde wedstrijden worden, ik moet er gewoon niet aan denken. Enfin, ik hoef er ook eigenlijk helemaal niet aan te denken, want voorlopig blijft alles nog gewoon bij het oude. Wat wil zeggen dat iedereen nog de kans heeft sneller en sterker te zijn dan zijn voorganger en dat de records zullen blijven tuimelen als bladeren in de herfst. En over een jaar of 50 kijken we dan wel'n's verder. Zeg, help me tegen die tijd herinneren, wil je?



**S**TEEDS was het in de hele geschiedenis van de auto-races om de Grand Prix en in alle andere auto-wedstrijden die sinds het begin van deze geschiedenis gereden zijn, een uitgemaakte zaak dat de deelnemende wagens waren gebouwd in Frankrijk, Engeland, Italië of Duitsland. Een enkele maal kwam er weleens een merk uit een ander land aan bod, maar zelfs Amerika heeft bijna nooit een rol van enige betekenis kunnen spelen in de grote races.

Dit bleef jarenlang zo, totdat er in het enige land ter wereld waarvan de bewoners op Westerse wijze kunnen or-



# EEN GRA WA DE



Een kijkje onder de motorkap, die het grauwe geweld van een 12-cilindermotor verbergt. De V 12 is in staat tweehonderddertig (!) paardkrachten te leveren!

Vóór de proefritten op het circuit van Zandvoort krijgt de Amerikaanse coureur Ron Bucknum nog enkele instructies. Dit jaar zal ook Ritchie Ginther voor Honda rijden.



ganiseren en produceren, Japan, in het jaar 1948 een man met 2500 geleende dollars een klein fabriekje opzette en motorfietsen ging bouwen. Die man was Soichiro Honda, en zijn meteorachtige loopbaan is nu over de hele wereld bekend. Zijn motorfietsen veroverden wereldkampioenschappen in bijna alle klassen en zijn drie fabrieken in Saitama, Hamamatsu en Suzuka produceerden vorig jaar meer dan één miljoen motoren. Iedereen in de wereld weet wie en wat Honda is.

Honda begreep heel goed dat de toekomst aan de auto is en dat elk Japans gezin zijn eigen auto wenst. Daarom begon hij een paar jaar geleden met de bouw van een kleine sport-tweezitter, een prachtig wagentje met een viercilindermotor van 500 of 600 cc. In november 1962 zag ik een van de eerste modellen in de research-afdeling van de Suzuka-fabriek. Maar ik zag er ook wat anders... onderdelen en gedeelten van tekeningen van een renwagen! Al een jaar daarvoor hadden geruchten over een Grand-Prixwagen van Honda de ronde gedaan en ik was er van het begin af aan van overtuigd dat Honda aan de races zou gaan deelnemen met een 12-cilinder motor. Eind 1961 verzorgde ik voor hen de aankoop van een Cooper renwagen en vanaf dat moment was het hele project in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Tot ik een deel van een tekening zag, waarop een halve cilinderkop met drie verbrandingskamers was afgebeeld. Een zes in lijn zou die Grand-Prixwagen beslist niet worden, want de andere fabrieken waren al aan de V 8 toe. De gevolgtrekking lag voor de hand, een V 12. En met Honda's kennis van de astronomische toerentallen in zijn racemotoren moest dit wel iets heel bijzonders worden. Dat werd het dan ook. In het begin van dit jaar verschenen foto's, opgenomen op het Suzuka-circuit, waar de eerste Honda Grand-Prixwagen zijn rondjes draaide. Ik geloof wel dat Honda de problemen die het bouwen van zo'n wagen meebracht, wat onderschat heeft, maar niettemin kreeg hij alle moeilijkheden langzaam maar zeker onder de knie. Die eerste wagen had de V 12 motor met vier bovenliggende nokkenassen, dwars in het chassis, achter de bestuurder. De Dunlop-fabriek zorgde voor schijfremmen, wielen en goede racebanden, maar verder was alles „made in Japan”, ook de 6 dubbele Kei-Hin carburateurs.

De proeven op Suzuka gingen niet erg voor de wind en de meest uiteenlopende geruchten deden de ronde. Een jonge Amerikaanse coureur, Ronnie Bucknum, werd aangenomen en hij bleek een ideale testrijder te zijn, met grote coureursgaven. Ettelijke malen werd de deelname van de Honda in een Grand Prix aangekondigd, telkens werd het uitgesteld.

Ik bleef steeds in contact met de fabriek en met Honda. En tenslotte kreeg ik de toezegging dat de lang verwachte, maar nog nooit buiten Japan vertoonde Honda voor het eerst op het Circuit van Zandvoort getoond zou mogen worden. Dat was goed nieuws, want





# JAPANSE AND PRIX AGEN... HONDA!



Linksboven: De schrijver van dit artikel  
achter het stuurwiel van de Honda.  
Boven: Op de Nürburgring reed de  
Japanse wagen zijn allereerste race.

het betekende een wereldprimeur voor Zandvoort en het Circuit. Een paar dagen vóór het zo ver was, reed ik naar Brussel (de Grand-Prixwagen was toen nog onderweg), waar ik kennis maakte met Ronnie Bucknum. Het feit dat hij een leerling van Ritchie Ginther was en dat deze veel van hem verwachtte, sprak al in zijn voordeel en na de kennismaking was ik ervan overtuigd dat Honda een goede keus had gedaan.

De avond van maandag 20 juli vingen mijn zoon en ik op de toegangsweg naar Zandvoort de twee grote vrachtwagens op waarmee het team aan kwam. En de volgende ochtend was de wereldvakpers op Zandvoort bijeen om van deze primeur te genieten. Ze waren gekomen uit alle landen. Voor het eerst brulde de V 12 motor met zijn 230 pk op een circuit buiten Japan. De eerste dag ging niet alles naar wens en er werd heel veel gesleuteld. Hieraan lag het misschien dat de journalisten niet zó enthousiast waren, maar tenslotte was dit een test van de wagen en niet het voorrijden van een kant-en-klaar produkt. Maar ondanks het feit dat Bucknum het circuit nauwelijks kende, kwam er op 22 juli een ronde uit van 1 min. 36,3 of 156,75 km per uur, een werkelijk geweldige tijd en slechts 5 seconden langzamer dan het bestaande baanrecord. Het gehuil van de V 12 met zijn hoge toerentallen was indrukwekkend. De toerenteller schoot uit tot 14- en 15.000 toeren en het bleek dat pas bij 9.500 tot 10.000 toeren deze Honda echt hard begon te trekken en dat het nuttige bereik lag tussen 9.500 en 13- tot 14.000 toeren, dus ver boven de toerentallen van andere renwagens. Ook in pk's is de Honda de rest verre de baas. Het waren werkelijk historische dagen. De Europese alleenheerschappij werd bedreigd door een wagen uit het geheimzinnige verre Oosten! Na afloop ging de hele ploeg onder leiding van ir. Nakamura naar de Nürburgring en op dat verschrikkelijk moeilijke parkoers reed Bucknum uitstekend. In de Grand Prix lag hij zelfs 12de tot kort voor het einde, toen hij van de baan raakte. De motor had zich goed gehouden, maar voor de Grand Prix van Oostenrijk werd de Honda niet ingeschreven; alle aandacht ging naar Monza. Op 6 september reed de wagen daar in de Grote Prijs van Italië, waar zijn snelheid (waarschijnlijk tegen de 290 km per uur) goed tot haar recht zou komen. In de training brak Ritchie Ginther officieus het baanrecord en, voor de gelegenheid naar Monza gereden, zag ik na een slechte start Bucknum sterk ophalen. Op een gegeven moment, toen de vier kampioenen Jim Clark, Graham Hill, Dan Gurney en John Surtees allen vooruitraasden, was het de Honda die de rest aanvoerde en op een mooie 5e plaats lag! Helaas kwam een remdefect roet in het eten gooien, maar een diepe indruk was achtergebleven. Ginther zal het team volgend jaar aanvoeren en wie weet wat de Honda-mensen deze winter allemaal sleutelen. In Italië was er al een eigen benzine-injectie aangebracht, die de carburateurs verving. Eén ding staat vast: Honda zou dit Grand-Prixproject nooit gebracht hebben als hij niet de vaste wil had de grootste automobiefabrikant van Japan te worden. Voor zover ik Soichiro Honda ken, zal hij daar zeker in slagen. En wat zullen die Grand-Prixraces dit jaar interessant worden!

J. B. TH. HUGENHOLTZ





# SPAGHETTI



# DE

En na een rustige vliegreis...

Binnen enkele ogenblikken landen wij op Idlewild, het vliegveld van New York... Wilt u uw veiligheidsriemen vastgespen?



Nogmaals onze hartelijke dank en tot ziens!

Niets te danken!



Moet je eens zien wat 'n boel douane-beambten hier rondwandelen!



Wij zijn van de Amerikaanse douane, wilt u ons volgen?

Maar wij hebben erg veel haast!

Houd je mond, Prosjoetto. Dit hoort er nu eenmaal bij.



Boss, we hebben ze. Ze zijn hiernaast. Zal ik ze maar binnenlaten?



Zo, boys, jullie zijn er bij! Ontken maar niet en spartel niet tegen. Geef het pakje gauw hier, dan zijn we meteen klaar.



Mijn waarde heer, ik heb de indruk dat u een grote vergissing begaat. Ik...



**GOED DAN! DOORZOEK HUN KLEREN!**





# VERDWENEN DIAMANTEN

Spaghetti en Prosjoetto hebben van Achilles Tagliatelle opdracht gekregen een map met documenten naar Amerika te brengen en de map te overhandigen aan meneer O'Brien, een vriend van Tagliatelle, die hen zal opwachten...







© 1965 Editions Lombard



Het is vreemd. Waar zou iedereen toch naar zoeken?



The Beat-Town Skifflers, drie enthousiaste en hardwerkende jongens, zullen hun weg naar een goede plaats in de Nederlandse amusementswereld bent vinden. Met hun eerste plaat schoten zij al midden in de roos.

# THE BEAT- TOWN SKIFFLERS



## THE BEAT-TOWN SKIFFLERS

### LEDEN

Philip Elzerman (gitarist/zanger)  
geb.: 5 april 1942  
Han Elzerman (banjoïst/zanger)  
geb.: 26 juni 1946  
Jan Bek (bassist/zanger)  
geb.: 21 juni 1945

### REPERTOIRE:

Blues, Work- en Folk-songs

### GRAMMOFOONPLAAT:

Jack 'o Diamonds/Rock Island Line  
Philips JF 327730

### \* CORRESPONDENTIEADRES:

Emmastraat 21, Dordrecht

dame, die tussen ons publiek stond, tegen haar man zei: „Echt Parijs, hè? Dat doen ze nou nooit eens in Nederland.” Enfin na een heerlijke vakantie keerden we terug en we werkten hard aan ons repertoire. Die harde arbeid werd beloond: wij wonnen het jaar daarop, dus in de zomer van 1964, de eerste prijs in de Romance/Phonogram talentenjacht. Het gevolg: een platencontract met Phonogram. Drie weken daarna kwam ons eerste plaatje uit, waarop we „Jack o' Diamonds” en „Rock Island Line” zongen.

The Beat-Town Skifflers — Beat-Town is de naam van een stad uit de goudzoekerstijd — leggen zich toe op de blues en de work- en folk-songs; hun grote voorbeeld is het befaamde Kingston Trio. Deze enigszins vergeten muziekvorm — afkomstig van de Amerikaanse negerbevolking — krijgt weer hoe langer hoe meer aanhangers. Dit is alleen maar toe te juichen, want de vaak rumoerige muziek van bijvoorbeeld The Beatles en The Rolling Stones is ook niet alles!

\* \* \* \*

*De brieven stromen binnen! Je weet het toch nog wel, hè? Als er bij jou in de buurt een bandje is waarvan je kunt zeggen: „Nou, die zouden het helemaal niet zo gek doen in PEP,” schrijf ons dan een briefje. Je hebt alle kans dat je ze dan nog 'ns in ons weekblad ziet!*

kandidaten, er vast van overtuigd waren geen schijn van kans te hebben. „We moesten het opnemen,” aldus Philip, „tegen talloze zingende zusjes en verschillende indrukwekkende rock-'n-roll-bands. We zongen twee liedjes: „Green Back Dollar” en „Jack 'o Diamonds”. Tot onze grote verrassing werden we eerste, met als prijs een grote glimmende beker en als aanmoediging kusjes van alle zingende zusjes. Daarna gingen we een paar weken naar Parijs. Daar speelden we, als het weer het éven toeliet, op de trappen van de Sacré-Coeur en op die plaats maakten we het mee dat een Nederlandse

EEN gitaar, een tenor-banjo en een theekistbas vormen de instrumenten van The Beat-Town Skifflers, een bandje dat een grote toekomst tegemoet schijnt te gaan. Dit uit de oude stad Dordrecht afkomstige orkestje bestaat uit drie enthousiaste knapen: Han Elzerman, Philip Elzerman en Jan Bek. Ze bestaan nu twee jaar en zijn voortgekomen uit The Beat-Town Skiffle Group, die rond 1960 roemloos ten onder ging. Gitaar en theekistbas werden na die mislukking aan een muur van de zolder gehangen en de gebroeders Elzerman stelden zich tevreden met het draaien van plaatjes. Tot het moment waarop Han voor een prik een tweedehands banjo op de kop kon tikken. In zijn vrije uren probeerde hij het instrument en na enige tijd bleek dat de banjo als 't ware voor hem uitgevonden was. Enthousiast door de verrichtingen van Han, zocht broer Philip zijn gitaar weer op en hij nodigde zijn vriend Jan Bek uit de theekist eens te proberen. Het begin was bemoedigend en bij het af luisteren van de gemaakte bandopnamen bleek dat hun muziek echt wel gehoord mocht worden. Zij legden de nodige contacten en het gevolg was een stroom van aanbiedingen om op te treden tijdens schoolfeesten. En dat deden ze! In schrijven op een van Nederlands vele talentenjachten was de volgende stap. Dat was in de zomer van 1963 Philip vertelde ons dat ze, na het beluisteren van hun mede-



# Mickey en Goofy

MICKEY EN GOOFY ZIJN TE WETEN GEKOMEN WAAR DE VOLGENDE OVERVAL VAN BORIS ZAL ZIJN. ZE HAAS- TEN ZICH NAAR DE HANDELSPOST OM DE INWONERS TE WAARSCHUWEN, MAAR DE BENDE VAN BORIS ZIT OOK NIET STIL!









# WAT ZIJN ZE VAN PLAN?

*De vorige keer hebben wij nog 'ns nagegaan wat voor ruimtevaartsuccessen de Russen gedurende zo'n zes, zeven jaar geboekt hebben en hoe de Amerikaanse projecten daar eigenlijk maar wat zielig tegen afstaken. Maar nu - ruim zeven jaar na de lancering van Spoetnik I - begint de Russische glorie in de ruimte toch duidelijk te verbleken. Kijk alleen maar eens naar al die Russische pogingen onbemande ruimsetoestellen naar de planeten Mars en Venus te schieten . . . Ze zijn stuk voor stuk mislukt. Voor alle zekerheid even dit: bij het overzicht ga ik niet verder dan tot 4 oktober 1964, de zevende verjaardag van Spoetnik I. Wat daarna is gebeurd en nog zal gebeuren, kunnen we later nog wel 'ns wat nauwkeuriger gaan bekijken.*



**Boven:** Twee Russische kosmonauten, Nikolajew en Titow, beiden in het uniform van de luchtmacht, bespreken een rapport.



den — maar deze speurtochten doen ons toch niet zoveel. Wij zijn al vertrouwd met de gedachte dat er op het ogenblik zeker zo'n zevenhonderd door mensenhanden vervaardigde voorwerpen (kunstmanen en oude raketdelen) om de aarde draaien! En zo komt het er in feite op neer dat de Russische voorsprong op het gebied van de ruimtevaart en het ruimte-onderzoek op die zevende verjaardag van Spoetnik I nog maar een heel flauwe afschaduw was van de toestand zoals die een jaar of vijf daarvoor bestond. In de zomer van 1964 zijn de Russen nog even actief geweest, maar ook dat was snel verflauwd. Het overgrote deel van de Russische lanceringen in de afgelopen twee jaar was gewijd aan het project Kosmos, waarmee men op 16 maart 1962 begon. Volgens de officiële berichten — en die houden de Russen altijd uiterst vaag — hebben de Kosmos-satellieten als belangrijkste

**Terwijl het hondje Laika in Spoetnik II door de ruimte wentelde, gaven de Russen deze foto van Malysjka, ook al een ervaren kosmonaut, vrij voor publikatie!**

**T**OEN ik op 3 oktober de balans opmaakte, was er eigenlijk maar één conclusie mogelijk: de Russen zijn na hun indrukwekkende start met Spoetniks, Luniks en Wostok-cabines lelijk achtergebleven en hebben het initiatief voor het grootste deel aan de Amerikanen overgelaten. Nu is het heel goed mogelijk dat de diverse (onbemande) Kosmos-satellieten belangrijke wetenschappelijke en praktische gegevens uit de ruimte hebben overgeleid of meegebracht — als ze tenminste op radiografisch bevel van controlestations op de aarde behouden naar Russisch grondgebied terugkeer-

## SOWJET NEP-RAKET

Na elke Russische kosmonautenvlucht worden er films gemaakt. Het begon al met de vlucht van Yuri Gagarin op 12 april 1961. Nu hoort bij elke lancering, ook de lancering van een bemand ruimteschip, een raket die de nodige stuwkracht levert. Een film over een ruimtevlucht die je niets laat zien over die lancering per raket, is hetzelfde als een autorace zonder motorgeronk of als Zorro zonder Garcia. Maar ja, het werkpaard onder de Russische ruimte-raketten is een levensgroot (goed bewaard) geheim. Vandaar dat in alle films over bemande Russische ruimtevluchten, ook die van de driepersoons Woschod-1, een lancering wordt gemonitord die met de werkelijke lancering niets te maken heeft. Steeds weer krijg je een 1-trapsraket te zien die het kleinst denkbare kunstmaantje nog niet in een baan om de aarde zou kunnen schieten, laat staan een Wostok van 4700 kg of een Woschod van (naar schatting) 6500 kg . . . Al met al dus wel een echt-Russische „n(j)ep-raket”.





Rechts: Een model van de Lunik III, die de „achterkant” van de maan heeft gefotografeerd. Rechtsboven de Spoetnik III.

opdracht het verzamelen van gegevens over de verschillende soorten straling in de ruimte, over meteorietengevaar en over de terugkeer van ruimtevaartuigen uit een omloopbaan naar de aarde. Sommige Kosmos-kunstmanen hebben camera's aan boord, waarmee onder meer wolkenformaties kunnen worden gefotografeerd. Onder meer... want wij mogen rustig aannemen dat zo'n satelliet boven Amerikaans grondgebied ook nog wel wat anders op de gevoelige plaat vastlegt dan wolkenvelden. Militaire installaties bijvoorbeeld zijn een dankbaar onderwerp... Op het grote ruimtevaartcongres dat vorig jaar in Florence werd gehouden, zijn — tot verbazing van vrijwel iedereen — voor het eerst een paar (vrij slechte) foto's vrijgegeven van Kosmos-satellieten. Zij bleken uiterlijk nogal wat overeenkomst te vertonen met de Amerikaanse kunstmanen van het type Explorer.

De laatste tijd hebben de Russen twee nieuwe kunstmaantypen gelanceerd: de Poljot en de Elektron. Met hun Elektron-satellieten, waarbij één raket steeds twee kunstmanen in verschillende banen om de aarde schiet, bestudeerden Russische geleerden de stralings gordels rondom de aarde. De Poljots zijn ruimtecabines met ingebouwde raketmotoren, die tijdens de vlucht kunnen worden ingeschakeld. Hiermee kunnen toch wel grote veranderingen worden aangebracht in baanhoogte en vliegrichting. Men heeft in Rusland nogal wat ophef gemaakt over die „wendbare Spoetniks”, maar hebben de Amerikanen dergelijke vluchten al niet verscheidene malen uitgevoerd, onder meer met hun Syncom communicatiesatellieten? Op 17 augustus van het vorige jaar lanceerden de Russen de Kosmos 38, 39 en 40, drie kunstmanen die met één raket tegelijk in een baan om de aarde werden geschoten. Maar weer liepen ze achter...

Jaren daarvoor al hadden de Amerikanen precies hetzelfde kunststukje uitgehaald en begin januari 1964 lanceerden deskundigen van de Amerikaanse Luchtmacht maar liefst zes kunstmanen tegelijk!

Wat Rusland nu precies van plan is op het gebied van de ruimtevaart? Het is moeilijk met zekerheid te zeggen. Voor de Amerikanen is het project-Apollo — een maanexpeditie door drie astronauten — het belangrijkste doel tot omstreeks 1970. Hebben de Russen een soortgelijk plan op stapel staan? Het is een vreemde zaak. Op 3 oktober was het al anderhalf jaar geleden dat een Russisch verkenningstoestel naar de maan werd gestuurd, de Lunik IV. Het is vrijwel zeker dat hij op de maan had moeten landen, maar hij vloog er op 8500 km voorbij, zodat we deze vlucht niet bepaald een succes kunnen noemen. Als Rusland er dan zoveel belang bij heeft om eerder dan Amerika een paar mensen op de maan te laten landen, wordt het toch ook wel de hoogste tijd dat er weer 'ns een robot

naar die maan wordt gestuurd. Of profiteren de Russen eenvoudig van de resultaten die Amerika boekt met zijn Ranger- en Surveyor-robots voor maanverkenning?

Als de Engelse sterrenkundige professor Bernard Lovell gelijk heeft, zullen de Russen over ongeveer drie jaar een ruimtestation hebben gelanceerd voor allerlei wetenschappelijke onderzoeken, ook voor sterrenkundige waarnemingen. Een dergelijk station zou kunnen worden gebruikt als startplatform voor maanvaartuigen... Of is het nu werkelijk zo — en dat beweren verscheidene deskundigen dat Rusland de maan aan de Amerikanen overlaat en alles op alles zet om als eerste mensen naar de uitdagende en interessante planeet Mars te sturen?

„De tijd zal het leren,” waren de woorden die Chroestsjow vorige zomer gebruikte, toen hij nog het Russische staatshoofd was en men hem vroeg wie het eerst op de maan zouden komen, Russen of Amerikanen...

**SJOERD VAN DER WERF**





Omdat Mortimer het in Cairo moet afleggen tegen de goed georganiseerde bende van Olrik, roept hij de hulp in van kapitein Blake van Scotland Yard. Blake vertrekt onmiddellijk uit Londen, maar wordt steeds gevolgd door een vreemde man met een bril....

# HET GEHEIM *van de*

Na een reis van drie kwartier, legt de boot aan in Oostende, waar op het station de trein al klaar staat.



Nauwelijks heeft Blake plaats genomen, of tegenover hem gaat de vreemde man met de bril zitten...



Met een schril gefluit zet de trein zich in beweging, op weg naar Brussel...



In de hoofdstad besluit Blake zich te ontdoen van zijn reisgenoot en rent naar een taxi.



Hotel Metropole!

Maar juist op het moment dat Blake zijn naam in het register schrijft, komt de man met de bril binnen en loopt naar de balie.



Na een rustige nacht gaat Blake de volgende morgen naar het kantoor van de SABENA, waar de ander al staat te wachten...

Het begint me de keel uit te hangen! Nou ja, misschien gaat hij ergens anders naar toe.



Maar in de bus naar het vliegveld van Melsbroek zit de man er weer, vlak achter hem!



Belachelijk! Als hij me wil shadowen, zou hij het toch niet zo opvallend doen?



Ik zou nog wat gekregen hebben van die vent met zijn kikkerogen!



Een goed half uur daarna, wanneer alle papieren ingevuld en gecontroleerd zijn, stappen de reizigers in de DC-4, het lijntoestel Brussel-Cairo..



8.45 uur. De controletoeren geeft het vertreksein en het vliegtuig stijgt op...



Maar in de cabine zitten kapitein Blake en de man met de bril naast elkaar...





# GROTE PIRAMIDE

Intussen heeft Mortimer zich in Egypte teruggetrokken op Ména-House. Het droevige einde van Abdul heeft een diepe indruk op hem gemaakt, ook al omdat Kamal het hem scheen te verwijten ...



Ména-House staat aan de voet van de hoogvlakte van Gizeh, tegenover de grote piramiden. En terwijl de DC-4 zijn einddoel nadert, bewondert Mortimer 't indrukwekkende uitzicht ...

Nasir, zijn trouwe bediende, komt binnen met een boodschap.

Sahib, een telegram voor u.

Goed nieuws, Nasir, kapitein Blake is onderweg!

Fijn, Sahib, wat kan ik doen?

Bestel tegen 9 uur een taxi. Ik ga de kapitein van 't vliegveld afhalen.

Jazeker, Sahib.

In de namiddag vliegt het toestel over Griekenland.



In de controletoren van het vliegveld Hellinikon ...

U kunt landen ...

Daar ligt de Acropolis, overblijfsel van een machtig en groot Grieks verleden ...



Het toestel vliegt laag boven de landingsbaan ...



Athene. Wij blijven hier drie kwartier ...

Alle passagiers stappen uit, blij hun benen even te kunnen strekken. Ook Blake maakt van de gelegenheid gebruik, en óók ...

Hm! Ik heb zin die vent een opstopper te verkopen!

Opeens klinkt er een stem uit de luidsprekers ...

Telefoon voor de heer Blake!







Bravo, Milos, net op tijd!



Snel en meedogenloos als altijd heeft kolonel Olrik toegeslagen...





Er ontbreekt iemand: mr. Blake

Zo? Ik zal hem laten omroepen.



Hallo!  
Hallo!  
Meneer  
Blake wordt  
verzocht  
zich onmid-  
dellijk naar  
het toestel  
te begeven.



Wat gebeurt er?

Er is iemand  
nog niet.



Hallo! Me-  
neer Blake,  
op weg  
naar Cairo..  
Meneer  
Blake wordt  
dringend  
verzocht  
zich naar..



Hij is onvind-  
baar, com-  
man-  
dant.

Tja... wij kun-  
nen niet langer  
wachten...

Even later stijgt het toestel  
op uit Griekenland en zet  
koers naar Egypte.



Twee uur daarna in Cairo. Mortimer en  
Nasir komen op het vliegveld aan...



Het toestel uit  
Brussel, meneer?

Juist aangeko-  
men, Effendi.



De beide mannen wachten en merken niet  
dat Sharkey hen bespiedt...

Dat zijn zel



Na een poosje  
doemen in het  
donker de lichten  
van het toestel  
op. Mortimer is  
verheugd zijn  
oude vriend  
spoedig terug te  
zien. Nog even  
en dan is het zo  
ver...



© 1965 Editions Lombard



Maar tot zijn verbazing ziet hij  
geen Blake aankomen!

Dat is sterk!



Ongerust begeeft Mortimer zich naar het kantoor...

Eigenlijk mag ik u niets vertellen, maar... kapitein  
Blake is in Athene gebleven, Effendi.

Athene??



Intussen bij de uitgang van het douanekantoor...

Nov, en?

In orde!



In Athene? Maar waarom? In  
het telegram stond...

Bij Allah... Dat voorspelt  
niet veel goeds, sahib...

Mortimer zal deze zaak alléén tot een goed einde moeten brengen!





**HUGO HOOFTMAN**

# DE B-29 SUPERFORTRESS

**D**e belangrijkste Amerikaanse bommenwerper in de strijd tegen Japan tijdens de tweede wereldoorlog is ongetwijfeld de viermotorige Boeing B-29 Superfortress geweest, het toestel dat de atoombommen heeft afgeworpen op Hiroshima en Nagasaki. Geregeld hadden formaties van 400 tot 500 B-29's vluchten gemaakt naar Tokio en andere Japanse steden om daar hun lading bommen (9000 kg!) af te werpen. De toestellen waren gestationeerd op eilandjes in de Stille Oceaan en moesten vaak ongelooflijke afstanden afleggen. Op 6 augustus

1945 werd de eerste atoombom ter wereld afgeworpen, kort daarna volgde de tweede, die een eind maakte aan de oorlog met Japan. Er waren toen 2132 Superforten in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht, 5092 B-29's waren nog in bestelling, maar deze order hoefde uiteraard niet meer te worden uitgevoerd. Een groot aantal van de toestellen werd daarna in cocon (plastic) verpakt en ergens in een woestijn opgeslagen. Op het ogenblik worden deze B-29's te koop aangeboden voor gebruik in de burgerluchtvaart...

De Boeing B-29 was de zwaarste bommenwerper die in de tweede wereldoorlog gebouwd werd. Op 21 september 1942 maakte het toestel zijn eerste vlucht. Kenmerkend waren de drukcabine en de op afstand bediende bewapening: de B-29 was uitgerust met vier geschutskoepels, elk voorzien van twee mitrailleurs, die niet vanuit de koepel bediend hoefden te worden. In de staartkoepel zat bovendien een 20-mm-kanon. Behalve als bommenwerper hebben de Amerikanen het toestel op grote schaal als fotoverkenner gebruikt; het heette dan de F-13 en had méér camera's aan boord dan welke fotoverkenner ook.

Na een aanval op Japan hebben enkele B-29's een noodlanding moeten uitvoeren in de buurt van Wladiwostok, in Rusland. De Russische vliegtuigontwerper Tupolev heeft daar een dankbaar gebruik van gemaakt: de Tu-4, die in 1947 bij de Russische luchtmacht in dienst kwam, leek als twee druppels water op de B-29



## TECHNISCHE GEGEVENS BOEING B-29 SUPERFORTRESS:

**Afmetingen:** spanwijdte 43,1 m; lengte 30,2 m; hoogte 8,46 m; vleugeloppervlak 161,5 m<sup>2</sup>.  
**Motortype:** vier Wright R-3350-23 zuigermotoren van 2200 pk elk.  
**Gewichten:** max. 61.290 kg.  
**Prestaties:** max.snelheid meer dan 560 km per uur, landingssnelheid 160 km per uur, plafond hoger dan 10.680 m, vliegbereik 6500 km.  
**Bemanning:** 10-14 man.

### OPLOSSINGEN

#### WIE PUZZELT ER MEE? VAN PAGINA 8

1. De bovenste bergklimmer draagt geen bergschoenen.
2. A) korfbal met een ovale rugbybal. B) halters van ongelijke grootte. C) golf met een hockeystick. D) sabelschermen met een floret. E) bij het discuswerpen moet de atleet in een ring staan. F) ski's achterstevoren. G) tennis met voetbalschoenen aan...
3. Pele — Rembrandt — Buffalo — Dickens.
4. De poes loopt gewoon over de brug, want hij kan niet lezen...
5. De volgende reizigers logeren in het hotel: de dikke man met de snor; de jongen uit de bus; de dame met de geruite mantel (aan de kapstok hangt de mantel); de reiziger met de grote bril (zijn camera ligt op een van de tafeltjes) en de dame met het hondje, dat rondloopt.





DE SCHAT van

Bij het wrak van de Eenhoorn heeft Kuifje een juwelenkistje gevonden. Als hij door een haai aangevallen wordt, verliest hij het kistje, dat met een fles rum door 't vraatzuchtige beest wordt opgeslokt.



# SCHARLAKEN RACKHAM







Kuifje! Wat ben je nu weer van plan?  
Wat moet ik nou met een haai?

Laat zijn buik maar eens  
opensnijden, dan zult u verbaasd  
opkijken. Niet nieuwsgierig?

In ieder geval zegt men dat  
zijn staartvinnen  
heerlijk zijn.



Enkele minuten daarna ...

Kapitein ... Kapitein ... Kijk eens? Dit  
zat in de maag van het beest ...  
Een kistje!



Een juwelenkistje! Een juwelen-  
kistje ... De schat van Scharlaken  
Rackham! De schat van Scharlaken  
Rackham ... Eindelijk dan toch ...  
we hebben hem! HOERA!



Kom vlug mee naar de kajuit.



Hm! Dat wordt geen gemakkelijk  
karwei. Het is helemaal verroest!



Dat heeft geen zin! Op die manier  
Gaat het mes kapot! Neem dit breek-  
ijzer, kapitein.



Daar gaat-ie! Houden jullie het kistje  
stevig vast, dan zal ik het wel ...



Toe dan! U hoeft niet bang te  
zijn, wij houden het goed  
vast ...



HOERA!



Honderdduizend bliksembommen  
en dondergranaten! Maar dat is de  
schat helemaal niet ... Alleen een  
oud vodje papier!



Het zijn oude documenten ... ze  
zijn half vergaan door het vocht, maar  
als ...

Documenten? Nou? En wat wil  
ij met oude documenten doen?  
Wat heb je er aan?



Toe kapitein, laat de moed niet  
zakken! We blijven gewoon  
doorzoeken ... misschien vinden  
we nog wel iets!

Ik geloof er niks van!

